

ÇEVRE SORUNU ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR

UĞUR DİNÇER

1944 doğumludur. 1966 yılında İnşaat Müh. (Robert Kolej), 1967 yılında Yüksek İnşaat Mühendisi olarak ABD Virginia Polytechnic Institute' den mezun olmuştur. 1971 yılından itibaren Sistem Grubu şirketlerinde ortaklık ve yöneticilik yapmıştır. 1974 yılında Sistem Yapı'nın kurucularından olmuştur, 1977 yılından itibaren Sistem Yapı'da Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir. 1991 yılında (ÇEVRETED) Çevre Teknolojisi Uygulayıcıları Derneğini kurmuştur. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Son dört beş yıldır Dünya'da çok şaşırtıcı değişimler yaşandı. İkinci Dünya savaşı'ndan bu yana yaşanan soğuk savaşın gerilimleri ve dertleri bitince insanlar çok büyük bir tehlikeye daha dikkatli bakma olanağı bulabildiler, bu tehlike hepimizin bildiği doğanın ve yaşanabilir çevrenin yok olma tehlikesi idi, zaten Dünyamız da alarm veriyordu. Örneğin ozon tabakasındaki delinme ve incelmeler giderilmesi imkânsızca yakın zor olan sonuçlardı. Bu gelişmenin durdurulmaması Dünyamızdaki doğal hayatın yok olmasına sebep olabilirdi. Bu tehlike insanlık için yüzlerce atom bombasından daha tehdit edici idi. İşin ilginç, çevre sorunları siyasi sınırları tanımiyordu.

Herhangi bir gelişmiş ülke çevreyi korumak için tüm önlemleri almış olsa bile, bir komşu ülkenin ortak akarsuları kirletmesinden dolayı veya binlerce kilometre uzakta başka bir ülkenin freon gazını kullanarak ozon tabakasını inceltmesi sonucu çevre sorunlarını çok ciddi olarak yaşamaktaydı.

Bütün bunlar ortaya şunu koymaktadır, Çevre sorunları evrensel sorunlardır. Çevreyi korumak için alınması gereken önlemler hiç bir şekilde ihmal edilemez. Herhangi bir ülkenin çevreye verdiği zararı tüm insanlık ödediği için, çevre sorunu bir ülkenin iç sorunu olmaktan çıkmaktadır. Durum böyle olunca önümüzdeki yıllarda, sebebi çevrenin korunmasından dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar olan savaşların çıkması bile beklenebilir.

Ülkemizde çevre konusu Dünya'daki gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmıştır. Şu anda en aktüel konulardan biridir. Çevrenin korunması için tüm önlemlerin alınması konusu, halkımızın üzerinde fikir birliğinde olduğu belki de tek konudur. Böyle olmasına karşılık bu konuda somut işler yapılması yolunda fazla mesafe alındığı söylenemez.

Çevre bilinci memleketimizde yüzeysel olarak gelişmiştir. Bu konuda halkımızın ve devletin yapacağı ayrı ayrı önemli şeyler vardır. Öncelikle Devletin kesin ve etkili bir çevre politikası oluşturması gereklidir.

Halkımız da bu politikaya sahip çıkarak tüm demokratik gücünü kullanarak yapılması gerekenleri zorlamalıdır. Şu anda devletin ortaya koyduğu yeterli ve net bir çevre politikası yoktur.

Bu konuda yapılan işler birbirinden kopuk ve yetersizdir. Bu dağınıklığın gerekçesi olarak kaynak yetersizliği gösterilmekte ve bir yerde beceriksizlik ve sorumsuzluk bu şekilde örtbas edilmek istenmektedir. Sağlam bir çevre politikası oluşturulması halinde Türkiye'nin bu konuya ayıracak kaynakları vardır. Önemli olan çevre koruma yatırımlarına öncelik verilmesidir.

Ayrıca sunuda belirtmek gerekir, yapılan değişik kamuoyu araştırmalarında halkımızın çevreyi korumak için maddi katkıda bulunmaya hazır olduğu ortaya çıkmıştır.

Basit bir örnek vermek istersek, Türkiye'deki her aile her ay bir kutu deterjan parası kadar bir parayı çevre koruma yatırımları için ayırsa beş sene içerisinde memleketin çevre sorunları büyük çapta çözüme ulaşır. Önemli olan Devletin konuyu çözmek için kararlı davranmasıdır.

Konu kaynak sorunu değildir. Aslında halkımızın demokratik haklarını kullanarak hükümetler üzerine kuracakları baskıların artması halinde sağlam bir çevre politikasına kavuşmak ve çevre sorunlarımızı çözmeye olanağı vardır. Önemli olan bu yolda gerçekçi ve etkili çalışmalar yapmaktır