

## Onbinler TMMOB Mitinginde Buluştu; imamın Mühendisi Olmayacağız!

*Türkiye'nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları, "Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için söyleyecek sözümüz var" çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı'nda buluştu.*

**O**n binlerce kişinin katıldığı ve büyük bir coşkuyla geçen mitingde neoliberal politikalar protesto edildi; TMMOB Seçim Bildirgesi oylanarak kentleri yağmalayanlara, ormanları, kıyıları talan edenlere, emek düşmanı politikaların uygulayıcılarına, emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına alet olanlardan hesap sorulacağını altı çizildi.

15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren TMMOB'ye bağlı 23 odanın pankartları altında Tren Garı'nda toplanmaya başlayan mühendis, mimar ve şehir plancıları taşıdıkları dövizlerle meslek alanları üzerinden Türkiye'nin sorunlarına dikkat çektiler. "Tekellere değil halka gıda yasası" diyen gıda mühendisleri, "Madenlerin gerçek sahipleri halktır" diyen maden mühendisleri, "Nükleer santrale hayır" diyen elektrik mühendisleri, "Yaşamı kuran biziz, yaşamımızı yıkan AKP" diyen makina mühendisleri, "TOKİ yağması durdurulmalıdır" diyen mimarlar, "İmamın mühendisi olmayacağız" diyen öğrenci üyeler renkli görünümler sergiledi.

Bandısta'nın müzikleri eşliğinde miting alanına

giren coşkulu kalabalık, sloganlarla "Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama" taleplerini dile getirdi.

TMMOB'nin örgütlü bulunduğu tüm illerden yoğun katılımın olduğu mitinge, DİSK, KESK, TTB, emek-meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı miting konuşmasında, AKP iktidarının emperyalizme bağımlı sömürü düzenini dinle imanla cilalayarak piyasanın mutlak hakimiyetini kurduğunu belirterek, "AKP kendinden önceki tüm iktidarlara rahmet okutuyor. Artık kesinlikle görülmüştür ki, AKP zengin dostu yoksul düşmanıdır. Emperyalizmin ve büyük sermaye güçlerinin ülkemizde şimdi AKP eliyle uyguladığı düzen altta kalanın canı çıksın düzenidir" diye konuştu.

AKP'nin, toplumun kodlarını değiştirdiğini ifade eden Soğancı, "Referandumla birlikte 'ileri demokrasiye' geçildiği müjdesinin ardından

bunun bir 'ucube demokrasi' olduğu kısa zamanda görüldü. 12 Eylül referandumunda bunun yeni bir 12 Eylül olduğunu ifade ederek '2 Kere Hayır' demiştik. AKP, referandumu kazanarak kendi 12 Eylül'ünü yürürlüğe koydu. Şimdi güçlendirilmiş, pekiştirilmiş 12 Eylül rejimi altında yaşıyoruz" dedi.

AKP'nin TMMOB'ye yönelik politikalarına da değinen Mehmet Soğancı, şöyle devam etti: "AKP'nin Başbakanı, Bayındırlık Bakanı burada burada TMMOB'yi de düzene sokacağını söylüyor. 50 yıllık tarihimize biz bunları çok duyduk. Ama onlar bu ülkenin mühendisini, mimarını, şehir plancısını bilmez, anlamaz. Görsünler TMMOB'yi bugün bu alanda. İktidarın verdiği güçle giderek küstahlaşan AKP-Cemaat Koalisyonuna karşı gerçek özgürlükler ve demokrasi mücadelesi ise ancak buna karşı bir direniş hattının kurulması ile mümkün olabilir. Bunun adresi bellidir, sokaktır."

Miting, Mehmet Soğancı'nın konuşmasının ardından Sevinç Eratalay konseriyle sona erdi.



## "Ulusal Deprem Statejisi ve Eylem Planı" Ülkemiz ve insanımız için Gerçekçi Değildir TMMOB'nin Görüşleri Alınarak Yeniden Düzenlenmelidir

*TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 18.08.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023" üzerine 24 Ağustos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.*

**S**aptadığımız bazı yanlışlıklar özetle şunlardır:

I. "Giriş" bölümünün sonunda belirtilen ve neo liberal serbestleştirme politikalarında önemli bir yer tutan "Kamu-özel sektör işbirliği" yaklaşımının deprem gibi komplike ve tamamen kamusal düzeydeki bir sorumluluk alanına sokulması bizce oldukça sakıncalıdır. Zira kamu-özel sektör işbirliği, gerçekte belirli bir alana/konuya yönelik işbirliğinin ötesinde özel sektöre daha fazla alan açma ve söz konusu alanları özel sektöre terk etmeye yönelik bir uygulamadır; kamu idari yapısı ile kamusal hizmetleri serbestleştirip, özelleştirmenin yaygınlaşmasına hizmet etmektedir.

II. TMMOB veya ona bağlı Meslek Odalarının anılması gerektiği halde "İlgili kuruluş olarak" belirlenmediği kimi yerlerde, örneğin "2.2. Eksen B: Deprem Güvenli Yerleşme ve Yapılaşma" bölümünün "Strateji B. 1.1. Planlama, çevre ve şehirçilik çalışmalarında deprem tehlike ve risklerini esas alan yöntemlere önem ve öncelik verilecektir" başlığı altındaki "Eylem B. 1.1.1. Kalkınma ajansları, sorumluluk alanları içerisindeki deprem tehlike ve risklerini dikkate alacak ve bu riskleri arttırmayacak veya azaltacak yönde faaliyet yürüteceklerdir" cümlesi doğrultusunda kalkınma ajanslarının ilgili kuruluş olarak belirlenmesi de yanlıştır. Zira kalkınma ajansları 'serbestleştirme, özelleştirme, sivil toplumu güçlendirme ve yerleşme' yoluyla, devletin kurumsal yapısının, değiştirilmesi eyleminin bir parçasıdır. Böylece kamu kaynakları ve kamu erkini ayrıcalıklar yaratacak biçimde kullanan, yasama ve yargı denetimini olabildiğince dışlayan bir yeni kamu yönetimi modeli yaratılmaktadır. Bu modelde önemli bir yeri olan yerleşme politikasıyla, kamu yönetiminde karar ve uygulama yetkisi, tek tek örgütlerde yetki devri operasyonlarıyla yukarıdan aşağıya ve devlet genelinde merkezden taşraya doğru kaydırılmaya çalışılmaktadır. İçinde sermaye örgütlerinin de yer aldığı Bölgesel Kalkınma Ajansları hem bu çerçevede işlevlenmekte hem de bölgelerin uluslararası sermayeye doğrudan açılması ile ekonomi ve devletin yeniden yapılandırılma süreci ivmelenmiştir. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının kamu-

sal fonksiyonu böylece geriletilerek, yerine sermaye güçleri ikame edilmektedir.

III. "Eksenler, Hedefler, Stratejiler ve Eylemler" bölümünde yapılan "Sorumlu Kuruluş: Eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı ve/veya işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak görevli kuruluş" ve "İlgili Kuruluş: Sorumlu kuruluşun eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği ve çalışmayı işbirliği ve koordinasyon içerisinde birlikte yürüttüğü kurum ve kuruluşlar" tanımlamaları kapsamında TMMOB'ye UDSEP Taslağının "Eylem B.1.7.2 Meslek içi eğitim faaliyetleri" bendinde "Sorumlu Kuruluş" olarak yer verilmekte iken UDSEP'nin Resmi Gazete'de yayımlanan nihai halinde TMMOB'nin misyonu "Sorumlu Kuruluş" olmaktan "İlgili Kuruluş" olma-ya kaydırılmış bulunmaktadır.

"İlgili Kuruluş" bahsinde anılması gereken birçok yerde TMMOB adı belirtmemekte; kimi yerlerde "İlgili kuruluş" olarak "Meslek Odaları" belirtilmemekte; kimi yerlerde "kamu kurum ve kuruluşları", kimi yerlerde ise "sivil toplum kuruluşları" şeklinde TMMOB ve ona bağlı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını içermeyen bir niteleme yapılarak görev, yetki ve sorumluluklarda karmaşa yaratılmaktadır.

Önemle kaydedilmeli ki mühendislik mesleğinin gerektirdiği mesleki yeterlilik, meslek içi eğitim, belgelendirme, izlenebilirlik ve mesleki denetim; başta Anayasa'nın 135. maddesi ve bu madde ile bütünlük arz eden 123, 124. maddeleri ile 6235 sayılı TMMOB Yasası uyarınca TMMOB'ye bağlı Meslek Odalarının görev ve yetkileri arasındadır. Bu nedenle B.1.7.2 Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri eyleminin "Sorumlu Kuruluş"u TMMOB olması gerekirken belgenin nihai halinde önceki Taslağın da gerisine düşülmesi; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının alınması gereken katkıların geriletilmesi anlamına gelmektedir.

V. "Strateji B.1.4. Mevcut deprem mühendisliği laboratuvarlarının daha etkin ve herkese açık şekilde hizmet verebilmesi için koordineli bir sistem kurulacaktır" maddesinin eyleme geçirilmesine ilişkin "Eylem B. 1.4.1. Deprem mühendisliği ala-

nında çalışan üniversitelerin katılımıyla bir konsorsiyum oluşturulacaktır" yaklaşımı da bizce sakıncalıdır. "Gerek kaynak israfının önlenmesi, gerekse ülkenin deprem mühendisliği alanındaki deneysel uzmanlık birikiminin bir araya getirilmesi ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi amacıyla ortak bir "Ulusal Laboratuvar Sistemi"nin kurulması önem taşımaktadır. Bu amaçla, Türkiye'de deprem mühendisliği alanında çalışan üniversitelerin oluşturacağı bir konsorsiyum tarafından, "Ulusal Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Sistemi"nin kurulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesiyle bu sistemin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir" şeklinde gerekçelendirilen konsorsiyum kavramının birkaç anlamı bulunmaktadır.

VI. En başta belirttiğimiz gerekçelerle, UDSEP'nin "3. Uygulama ve İzleme" bölümünde de belirtilen ve AFAD Başkanlığı bünyesinde kurulan Deprem Danışma Kurulu'nda ve ilgili Alt Çalışma Komisyonlarında TMMOB'ye yer verilmemiş olması, depremlere ilişkin mevzuat hazırlıklarından önlem ve uygulamalara dek bir dizi hayati sorun yaratacaktır.

VII. Eylem C.2.1.2'de "Yapı Yasası ve Kentsel Dönüşüm Yasalarının çıkartılacak" olduğuna yer verilmiştir. Anılan eylemde ilgili kuruluşlar arasında yapı denetiminden muaf olan TOKİ'nin bulunması başka bir ifadeyle kentsel dönüşümün TOKİ eliyle yapılacağı vurgusu, deprem riskinin ranta dönüştürülmek istendiği kuşkusunu pekiştirmektedir.

Sonuç olarak, Deprem gerçeği Türkiye için hükümetler üstü bir konudur. "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"nın AKP'nin seçim döneminde ve sonrasında sıkça kullandığı bir slogana gönderme yaparak "UDSEP 2023" olarak adlandırılması konuya yaklaşım noktasındaki ciddiyet ve samimiyetten kuşku duymamıza da neden olmaktadır.

Ülke geleceği için son derece önem taşıyan "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı" gibi bir belgenin ancak "toplumsal bir sözleşme" niteliği taşıdığında bir anlamı olacaktır. Bu bağlamda UDSEP'in kağıt üzerinde kalmaması ve hayatta karşılık bulması için gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmesi şarttır.

## TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü

*TMMOB'nin düzenlediği ve yürütücülüğünü İMO'nun yaptığı "TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü"nü dördüncüsü bu yıl İzmit'te gerçekleştirdi.*

Şubemizden de çok sayıda mühendisin, şube çalışanın ve Türkiye'nin dört bir yanından İzmit'e gelen binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının katıldığı yürüyüş iki bölümden oluştu.

Depreme Duyarlılık Yürüyüşünde, siyasi iktidara ve yerel yöneticilere bir kez daha Türkiye'nin deprem gerçeğini ve bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmemesi için alınması gereken önlemleri hatırlatıldı.

Demokratik kitle örgütlerinin İzmit birimleri ve İzmit halkının da yoğun destek verdiği yürüyüşün ilk bölümü için Merkez Bankası binası önünde toplanan kalabalık alkış ve sloganlarla Demokrasi Parkı'na yürüdü. TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, İnşaat Mühendisleri Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp birer konuşma yaptılar.

Demokrasi Parkı'nda başlayıp Anıtpark'ta tamamlanan yürüyüşün ikinci bölümü depremin yaşandığı saat olan 03.02'de Anıtpark'a bırakılan siyah çelenk ve saygı duruşu ile sona erdi.



## DiSK, TMMOB, TTB:

# Çağrımız insandan Yana Olan Herkese!

16 Temmuz 2011

**B**arış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteminde olan insanımız için ölümden, acıdan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen gerilim ve çatışma ortamı bugünlerde giderek tırmandırılıyor. Türkiye bir kez daha savaş/barış ikilemine sıkıştırılıyor.

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umudunu yok ediyor, silahların konuştuğu yerde barışın sesi duyulmuyor.

On yıllardır süren çatışma ortamında gençlerimiz ölüyor, anaların yürekleri dağılıyor. Önceki gün Diyarbakır Silvan'da yaşananlar bir kez daha barış umudunu dinamitlemiştir. Artık gençlerin ölümüne kimsenin tahammülü kalmamıştır. Ölen canların ailelerine başsağlığı, yaralılarına acil şifalar diliyoruz.

Zaten gergin bir zeminde bulunan Kürt sorununda, sorunun ele alınış biçimindeki yanlışlıklar, seçilmişlerin temsiliyetinin engellenmesi, karşılıklı yapılan gergin açıklamalar ve susmayan silahlarla çözümden uzaklaşıyor. Bu gidiş çok tehlikelidir. Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğindedir. Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyebilecek, Türk-

Kürt kardeşliğini temelden sarsabilecek bir yarımaya yol açacak özelliğe sahiptir.

Hepimiz toplumun kamplaştırılmasına prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, silahların susmasını istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyayız.

Biz, ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanarak, şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz.

Başta parlamento ve Hükümet olmak üzere siyasal partileri, toplumsal kurumları, tüm emek ve meslek örgütlerini, sorunlarımızın çözümü yönünde barışı esas alan tüm güçleri ve demokratik bir Türkiye özlemi taşıyan herkesi barışı egemen kılmak için çaba göstermeye, katkı sağlamaya çağırıyoruz.

Tarihin bir kez daha tekrarlanmasına, şiddetin ve silahların bir kez daha hayatımıza egemen olmasına izin vermemek hepimizin sorumluluğudur.

**Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DiSK)**  
**Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)**  
**Türk Tabipleri Birliği (TTB)**

## Demokrasi Kurultayı İstanbul Yerel Kurultayı Gerçekleştirildi



**1**0 Eylül 2011 Cumartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi Karaköy Binasında gerçekleştirilen Yerel Kurultaya Şube üyelerimiz, yöneticilerimiz ve Şube Başkanımız İter Çelik de katıldı. Kurultayda yapılan konuşmalarda Akp'nin sözde ileri demokrasininin baskı, şiddet, gözaltı ve tutuklama anlamına geldiğinin görüldüğü, Mısır, Suriye gibi ülkelerde halk için demokrasi

çağrısı yapan, muhalefete karşı hoşgörülü davranılmasını salık veren başbakanın kendi ülkesinde muhalefete karşı çok ciddi bir baskı ve sindirme operasyonu yaptığı ifade edildi.

Akp hükümetinin seçimlere 4 gün kala çıkarttığı ve sonra kapsamını fakılaştırarak, yenilerini ekleyerek devam ettiği, TMMOB'nin meslek alanlarını ve mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini tümüyle sermayeye yeni kar alanları olarak açmayı amaçlayan Kanun Hükümünde Kararnamelerle kendisi dışındaki tüm kesimleri yok saydığı belirtildi. Diktatörlük dönemlerini aratmayan uygulamalara imza atıldığının belirtildiği konuşmaların ardından buna karşı tüm emek ve demokrasi güçleriyle ortak bir mücadeleyi öngören karar önermeleri verildi.

# Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun!

**5** Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yayınlayan Mehmet Soğancı; "1972 yılında Stockholm'de toplanan "Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı"nda "...insanın, yaşamını onur ve huzur içinde geçirmesine izin verecek çevre kalitesi içinde özgürlük, eşitlik ve uygun yaşam koşullarına sahip olmanın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamının temel bir insan hakkı olduğu " kararıyla birlikte 5 Haziran'ın "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edilmişinin 40'inci yılına; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1962 tarihli ve 1803 sayılı "Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik Kararı"nda " halkların ve milletlerin doğal zenginlik ve kaynakları üzerinde egemenlik haklarının ihlal edilemeyeceği" kararının 50'nci yılına girerken;

- Sermayenin sınırsız, fütursuz, serbest dolaşımı ilkesinde temellenen DTO kurallarının sürdürülebilir kılındığı bir dünyada; Stockholm'den Rio'ya, Rio'dan Daho'ya neo-liberal politikaların gerekleri doğrultusunda dönüşüm yaşanmış ş "...Ticareti engelleyici nitelikte olduğu saptanan çevre önlemlerinin yerini serbest ticaret hükümlerinin alması..." kararıyla sermayenin dolaşımını/serbest ticaretin küreselleşmesini engelleyecek çevresel önlemlerin dikkate alınmayacağı ilan edilmiştir.
- Dünya, emperyalizm tarafından sınırsız ve engelsiz bir tek küresel pazar ve sömürü alanı olarak kurgulanmakta, bu politika içinde ülkemizin de içinde bulunduğu "kaynakları emperyalizmin sınırsız sömürüsüne açılan ülkelerin" zenginliklerine el konulmaktadır.
- Küreselleşme sürecinde, emperyalist çıkarlara göre yeniden yeniden biçimlendirilen sosyo-ekonomik politikaların doğal sonuçları; işsizlik, açlık ve yoksulluğun artışı, savaşlar, işgaller, katliamlar, kitlesel göçler ile karakterize olan çevre felaketleri yaşanmaktadır." dedi.

Soğancı AKP döneminde tüm yer üstü ve yer altı varlıklarımızı talana açan neo-liberal politikaların pekiştirilerek ülkenin her noktasına yansıtıldığını söyledi ve şu önerilerde bulundu:

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal ilkelerinin dışlandığı politikalarla;

- Sektörel yaklaşım benimsenerek kontrolsüz ve birbirinden bağımsız yapılarla dönüştürülen planlama; tarım alanlarının, ormanların, meraların, kıyıların giderek yayaların talanı şeklinde mekana yansımıştır.
- Tüm doğal kaynaklarımızı; doğa koruma alanları, yani biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlar, biyogenetik rezerv alanları, nadir, endemik, tehlike

altındaki türlerin yaşam alanları, orman alanları, kıyıları, meralar "sürdürülebilirlik" aldatmacasıyla piyasa malına dönüştürülerek uluslararası pazara sunulmaktadır.

- Orman talanını her durumda teşvik eden ve kamu malı gaspının "affı" anlamına gelen 2B halen bir seçenek olarak görülmektedir.
- Ülkenin doğal varlıklarını uluslararası sermayeye en kısa yoldan sunmanın yollarını arayan AKP ÇED Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklikle; termik güç santrallerini, nükleer güç santrallerini, nükleer atık bertaraf tesislerini, otoyolları, limanları, HES'leri ve madencilik projelerini de kapsayan yatırımları örneği görülmemiş bir duyarsızlıkla ve aymazlıkla, adeta idari işleme dönüştürülen ÇED kapsamı dışına çıkarmıştır.
- Getirilen "af" ile kaçak tesisler çevreyi resmi olarak kirlletmeye devam etmektedirler.
- Her türlü yapılaşma ile maden, turizm gibi sektörlerin kullanımını istisna haline getiren, doğa koruma açısından sistematik bir gerilemeye karşılık gelen "Tabiati ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı"nda, "koruma yaklaşımı"nın "yatırım" adı altında sürdürülen ve itiraz dinlemeyen "talan" anlayışına terk edilmesi öngörülmektedir.
- İklim Değişikliği Sözleşmesiyle kazanım olarak görülen "önleyici düzenlemeler", Kyoto Protokolü ile havayı, suyu piyasa malına çevirerek "temiz enerji" borsası ile yeni bir sömürü aracı haline getirilmiştir. "Emisyon ticareti" ülkemizde de HES garantisi olarak yansımıştır.
- Madencilik geliştirilerek aldatmacasıyla, yabancılarla imtiyaz tanıyan bir anlayışla, ülkenin hemen her yeri, tarım alanları, orman alanları, sulak alanlar, arkeolojik sit alanları, milli parklar ayırımı gözetmeksizin "açık işletmeye" dönüştürülmüştür.
- Yenilenebilir enerji kisvesi altında HES'lere teslim edilen akarsular; plansız, politikasız, çevreyle ve toplumla uyumsuz kısa ömürlü barajlar; rant uğruna Zeugma, Allianoi, Hasankeyf, Munzur ve Fırtına Vadisi'nde somutlanan bilim dışı uygulamalarla tarihi-kültürel miras ve doğal çevre istikrarı bir

şekilde yok edilmektedir.

- HES ya da baraj yapılamayan kıyı ovalarında da nükleer enerji santralleri için yer beğenilmektedir.
- 1940'lı yıllarda başlayarak Cumhuriyet tarihinin son 70 yılına damgasını vuran, hazine arazilerinin işgalinden sonra kıyı alanlarına, en son olarak da orman, yaylak ve kışlaklara yayılan kaçak yapılaşmayı özendiren "af" bir seçenek olarak geçerliliğini sürdürmektedir.
- Kentsel dönüşüm adı altında ya da TOKİ uygulamalarında istisnasız olarak ülke topraklarının tamamı "arsa" olarak değerlendirilmektedir.
- Kentler, yayaların, yaşlıların, çocuk ve engellilerin unutulduğu altyapı ve üstyapıdan yoksun bina yığınlarına dönüştürülmüştür.
- Deprem ülkesi gerçeği görmezden gelinerek "yapı denetimi", "risk-afet-sakınım planlaması" içi boş popülist yaklaşımlarla siyasi malzeme olarak kullanılmaktadır.

Biz biliyoruz ki ranta dayalı neo-liberal politikalarla temellenen;

- Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal, toplumsal hizmet niteliğini reddeden anlayışın,
- Bugün Kütahya Gümüşköy'de yaşanan, yarın Akkuyu'da yaşanacak olan çevre felaketini görmeyi reddeden anlayışın,
- Karadeniz, Akdeniz, Sinop-Gerze, Bergama, Uşak Eşme, Loç Vadisi, Munzur, Hasankeyf, HES'lere, barajlara karşı yürütülen mücadelede ölümü hiçe sayan anlayışın,
- Dereleri kanalizasyon hattı, gölleri sivrisinek yatağı, vadi tabanlarını, açık yeşil alanları, bozkırları boş arsa olarak gören anlayışın,
- Akılcı, çevreye uyumlu projeler yerine, uluslararası tekelere peşkeş çeken, arazi rantı üzerine ekonomiyi inşa eden anlayışın bir sonucu olarak seller, toprak kaymaları, kıyı daralmaları gibi "çevre sorunları" "doğal afet" olarak adlandırılarak günlük hayatın olağan bir parçası olmaya devam edecek, deprem gibi "doğal afetler" de kader olarak tariflenecektir.

Yaşam alanlarımızın yok olmaması için, gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, bugün ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gereği açıktır.

TMMOB, çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını zorunlu görmektedir.

